

Als abonnee heeft u onbeperkt toegang tot alle journalistiek op trouw.nl.

LOG IN ALS ABONNEE

ABONNEREN  
vanaf 2,- per week

VOORPAGINA VERDIEPING DUURZAAMHEID&ECONOMIE **OPINIE** RELIGIE&FILOSOFIE CULTUUR&ME



**Trouw**



# Reserveer de helft van de aarde voor biodiversiteit



Beeld Trouw

Een derde van de aarde beschermen? Dit getuigt van veel te weinig ambitie, stellen Wilma Nijland, woordvoerder Stichting Save Plantation Bolivia, Bonaire, en Dorine van Norren, UN Harmony with Nature-expert en wetenschapper.

**Wilma Nijland en Dorine van Norren** 10 januari 2023, 10:04

Niet voor niets noemde ecooloog E.O. Wilson zijn boek Halve Aarde. In 2016 schreef hij al dat door tenminste de helft van de aarde te beschermen, we de biodiversiteit en ecosystemen behouden die nodig zijn voor onze eigen overleving.

Op de top voor biodiversiteit in Montreal werd echter besloten om dertig procent te beschermen, en wel vóór 2030, de '30 by 30'-doelstelling. Coenraad Krijger, directeur Nederland van de

internationale unie voor natuurbescherming IUCN, hoopt dat Montreal 'een stip op de horizon voor de biodiversiteit' zal zijn (Trouw, 7 december).

### **'Niet haalbaar'**

Is dertig procent ambitieus genoeg? Meer dan twee derde van de natuurwetenschappers is het erover eens dat, als we de elkaar versterkende crises ten gevolge van de opwarming van de aarde en de afname van biodiversiteit met succes willen aanpakken, het absoluut noodzakelijk is dat we tenminste de helft van het land en de helft van de zee op aarde beschermen.

Wat staat er precies op het spel als we de biodiversiteit op aarde niet beschermen? Verlies aan biodiversiteit betekent niet alleen dat er soorten dieren en planten verdwijnen, maar ook dat de voedselvoorziening, gezondheid en veiligheid van de mensheid in gevaar komen. Kort gezegd: zonder biodiversiteit geen zuurstof, geen fris water, geen bijen, geen bestuiving, geen voedsel.

We moeten op tenminste de helft van het aardoppervlak de levenscyclus van planten en dieren voorrang geven, hoe we dat doen is aan ons om te beslissen. Alleen is de grens niet door ons vastgesteld, maar volledig bepaald door de behoeften van de natuur. Waarom niet nu de halve planeet opzijzetten, wanneer het ecologisch beter is om dat te doen, en binnen deze grenzen creatief werken om een echt duurzame samenleving te creëren?

De reden waarom we niet de halve aarde kunnen beschermen, in ieder geval nog niet nu, is politiek en economische gedreven: 'Het is gewoon niet haalbaar in zo'n korte tijdsperiode'.

### **Niet in 2050, maar nu**

In werkelijkheid is het waarschijnlijk veel gemakkelijker om op korte termijn het doel van de halve aarde te bereiken dan in de (verre) toekomst. Tegen 2050 zijn er naar verwachting wereldwijd 25 miljoen kilometer wegen bij gekomen – genoeg om de aarde 600 keer te omcirkelen. Gecombineerd met een verdubbeling van het stedelijk gebied om de negen miljard mensen te huisvesten, is het de vraag waar in 2050 nog ruimte voor natuur overblijft als we nu niet ingrijpen.

Ecologisch gezien zijn we nu veel beter in staat om de doelstelling van 'Half' te halen dan in 2050. We hebben nu nog (al is het maar

amper) een planeet met ongeveer de helft van de natuur intact. Is het wel een keuze die we ons kunnen veroorloven om naar de toekomst door te schuiven, als we om Half te bereiken in die toekomst de natuur op een enorme schaal zullen moeten herstellen en de duizenden soorten dieren en planten die dan uitgestorven zijn niet kunnen terugbrengen?

De consensus '30 by 30' is een belangrijke mijlpaal op weg naar de helft. Daarnaast zou het een grote stap voorwaarts zijn om de natuur eigen rechten te geven, zoals in Ecuador in de grondwet is vastgelegd en ook gebeurde voor binnenzee Mar Menor in Spanje.

### **Op de rand van de afgrond**

Het belangrijkste obstakel voor het bereiken van een gezondere relatie met onze planeet is ons gebrek aan ambitie. Milieuambitie is geen gemakkelijke keuze. Het alternatief is echter veel erger. Op geen enkel moment in de geschiedenis is de natuur zo versnipperd en verzwakt geweest. We staan op de rand van de afgrond en mochten we in die afgrond storten, dan is er geen garantie dat we eruit kunnen klimmen.

Kunnen we het ons veroorloven te wachten op de wil van sommige politieke partijen, zelfs als de ecologische structuur van onze wereld uiteenvalt?

### **Lees ook:**

#### ***Wat Parijs is voor het klimaat wordt Montreal voor de biodiversiteit***

*Kan de VN-top die vandaag begint de biodiversiteit redden van de ondergang? Coenraad Krijger van natuurbeschermingsorganisatie IUCN legt uit [wat er in Montreal op het spel staat](#).*

#### ***Landen worden het eens in Montreal: een 'Parijs-moment' voor biodiversiteit***

*Op de biodiversiteitstop van de Verenigde Naties in Montreal zijn de deelnemende landen tot een akkoord gekomen over natuurbehoud. [In 2030 moet 30 procent van land- en zeeoppervlak worden beschermd](#).*



Net binnen

[MEER >](#)

Prijzen

**Inflatie in Nederland werd 10 procent in 2022**

Liveblog [Oorlog in Oekraïne](#)

**Britten: groot deel Oekraïense stad Soledar ingenomen door Russen**

Virgin Orbit

**Eerste raketlancering vanuit West-Europa mislukt, raket niet in baan om de aarde gebracht**

Iran

**Doodvonnis Iraanse profvoetballer omgezet in 26 jaar celstraf**



Best gelezen

[MEER >](#)

- 1 **Goud voor Nederland, maar 'de sport wordt zo kapot gemaakt'**
- 2 **Freek de Jonge na een weekend grensoverschrijdend...**

[MEER OPINIE >](#)

Wilt u iets delen met Trouw?

**Algemeen**

Over ons  
Contact met Trouw  
Privacystatement  
Abonnementsvoorwaarden  
Gebruiksvoorwaarden  
Cookiebeleid  
Privacy-instellingen  
Auteursrecht  
Colofon

**Service**

Klantenservice  
Mijn account  
Vakantieservice  
Adverteren  
Losse verkoop

**Meer Trouw**

Abonneren  
Nieuwsbrieven  
Digitale krant  
Webwinkel  
RSS-feeds  
Facebook  
Twitter  
Android apps  
iOS apps

**Navigeer**

Columnisten  
Recensies  
Archief

---

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.

Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar [copyright@trouw.nl](mailto:copyright@trouw.nl).

© 2023 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden